

BRIEF VOOR JE OUDERS

Uw kind hoeft zich tijdens de zomervakantie geen dag te vervelen. Onze BSO's worden dan omgedoopt tot **BSO Vakantieland**. Hier valt alle dagen van alles te beleven: leuke, spannende, sportieve en uitdagende activiteiten, uitjes en workshops. Sommige BSO's worden samengevoegd. Onderaan deze pagina ziet u op welke **vakantie-BSO** de BSO van uw kind is ingedeeld.

Het thema van BSO Vakantieland is dit jaar **Woestijngeheimen**. In deze krant geven we een kleine indruk van de **6 thema's** die we aan het voorbereiden zijn en de workshops die de kinderen kunnen volgen. Vóór de zomervakantie ontvangt u per e-mail ook het uitgewerkte vakantieprogramma voor zes weken volop vakantieplezier.

Heeft uw kind nog geen vakantieopvang bij KinderDdam? Onze Klantadviseurs vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden. U kunt hen mailen: Klantadvies@kinderDdam.nl, of op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bellen: 010 44 300 36.

Halen en brengen tijdens de vakantieweken

Op het vakantieprogramma dat u in de mail ontvangt, kunt u ook zien wanneer er uitstapjes staan gepland. Om te voorkomen dat u voor een dichte deur staat, is het op die dagen belangrijk uw kind **vóór 9.30 uur** te brengen en **na 16.30 uur** te halen. (Als een activiteit eerder dan 9.30 uur begint, kunt u dit lezen in het programma). Als het niet lukt om op tijd te komen, belt u dan tijdig naar de vakantie-BSO van uw kind of bespreek dit van tevoren met de pedagogisch medewerkers.

Aanwezig

Om alle activiteiten en uitstapjes goed te kunnen plannen en teleurstellingen te voorkomen, willen wij graag tijdig weten of uw kind tijdens de BSO vakantieweken aanwezig zal zijn. Wij vragen u vriendelijk dit **vóór aanvang van de zomervakantie** op de groep te laten weten.

Afwezig

Hebt u uw kind opgegeven om vakantie te vieren bij KinderDdam, maar kan hij/zij onverwachts toch niet aanwezig zijn? Laat u dit dan tijdig weten op de BSO (bij voorkeur 5 dagen van tevoren, maar in ieder geval uiterlijk dezelfde dag vóór 9.30 uur). In verband met gemaakte reserveringen, uitstapjes, lunches, hapjes en materialen is het prettig te weten hoeveel kinderen er komen.

Mochten er veranderingen in het programma optreden, dan zullen de pedagogisch medewerkers u hierover inlichten.

ONTDEK DE SPANNENDSTE WOESTIJNGEHEIMEN BIJ BSO VAKANTIELAND VAN KINDERDAM



HIER ZIE JE OP WELKE VAKANTIE-BSO JE ZIT:

ROTTERDAM ZUID

Vakantie BSO	Voor de BSO's
De Kantine	De Kantine BuitenGewoon Vreewijk
De Kindercarrousel	De Kindercarrousel
Plein 3	Plein 3 De Nieuwe Haven
De Kaap	De Kaap 't Ruime Sop

ROTTERDAM NOORD EN OOST

Vakantie BSO	Voor de BSO's
De Pierewaaier	De Pierewaaier Dominikids Spetters
BinnensteBuiten	BinnensteBuiten
De Kinderkade	De Kinderkade De Vrijvoeters Pinokkio
De Kleine Prins Lage Land	DKP Lage Land DKP Prinsenland

ROTTERDAM HOOGVLIET

Vakantie BSO	Voor de BSO's
De Buffer	De Buffer
Oaseplein	Oaseplein Sterrenplein
Kanjerplein	Kanjerplein
Spetters	Spetters

KRIMPEN A/D IJSSEL

Vakantie BSO	Voor de BSO's
Kortland	Kortland De Groeiplaneet
Het Octaaf	Het Octaaf

Week 1

WOESTIJDIEREN

Paleontologie

Heel, heel lang geleden leefden er dieren die we nu niet meer kennen. Hoe we dat weten? Omdat er mensen zijn die de fossielen van die dieren opgraven: paleontologen. Ook wij gaan ons verdiepen in de paleontologie: we gaan zelf fossielen maken!



Week 4

ONTSPANNING IN DE OASE

Heerlijke hangplekjes maken

Natuurlijk is het super leuk om allerlei activiteiten te doen op de BSO. Maar soms heb je gewoon behoefte aan een plekje om lekker te chillen of samen een boekje te lezen. Maar waar vind je zo'n heerlijke hangplek? Nou, die maak je gewoon zelf. We maken de leukste hutjes, verstopplekken, hangplekken, chillplekken. En zijn we daarmee klaar.... chillen maar!



Week 2

SAHARA SURVIVAL

Zonnemelk

Had jij er wel eens van gehoord? Zonnemelk? We gaan een beetje experimenteren met water, melk en licht. Zo kun je alle kleuren van de regenboog toveren.



Week 5

KAMELEN-KARAVAAN

Nomaden eetparty

In de woestijn moet je ervoor zorgen dat je altijd genoeg drinken bij je hebt. En iets te eten is natuurlijk ook wel handig. Dus gaan we lekkere hapjes en verschillende thee- en fruitwater-drankjes maken. Dat wordt smullen!



Week 6

ZON, ZOUT EN ZAND

Lichtketting met schelpen

In de woestijn is het 's nachts aardedonker. Dus kun je duizenden of misschien wel miljoenen sterren als glinsterende spikeltjes aan de hemel zien. Nee, sterren kunnen wij niet maken, maar wel een mooie lichtketting van schelpen. Eerst gaan we schelpen verzamelen. Daarna gaan we aan de slag met lijm en licht. Kijken of we het een beetje donker kunnen maken op de BSO en dan.... wow! Toverachtig mooi!



Week 3

PIRAMIDES & SFINXEN

De farao's tegen de mummies

We bouwen eerst een hééél grote piramide en proberen er dan ringen omheen te gooien. We gaan ook puzzelen met een Egyptische puzzel. Best wel lastig. We lezen een geheime boodschap in hiërogliefen. We gaan schatgraven. En we doen nog veel meer spelletjes. Maar wat vooral spannend is: we maken er een wedstrijd van: de farao's tegen de mummies. Wie gaat er winnen, denk je?



EN DAN HEBBEN WE OOK NOG...

De activiteiten die je hier ziet, zijn nog maar een klein deel van het BSO Vakantieprogramma. Een zandkorreltje in de woestijn, zullen we maar zeggen. We hebben bijvoorbeeld ook nog...

...COOLE WORKSHOPS!

Op de volgende pagina zie je een paar van die coole workshops. Ze worden op bepaalde dagen in het programma van de locaties ingedeeld. Soms gaan we er met elkaar voor op stap, soms komt er een workshoptopper bij jou op de locatie. De vakantie is gewoon veel te kort!



Workshop

BUIKDANSEN

Wist je dat buikdans een van de oudste dansen ter wereld is? Wel 5000 jaar oud! Wie er ooit mee is begonnen, weten we niet. Sommige mensen denken dat het is bedacht in Egypte, andere mensen denken in Arabische landen. De buikdans hoort dus zeker thuis in ons Vakantieland vol Woestijn-geheimen. Gooi je heupen los en dans mee onder leiding van een echte buikdanseres.



Workshop

WERELDS KOKEN



Welk eten je het allerlekkerst vindt, heeft vaak te maken met het land waar jij of je ouders vandaag komen. Sommige kinderen eten het liefst pizza of spaghetti, andere houden meer van couscous of Chinees eten met stokjes. En appelmoes met patat is natuurlijk ook erg lekker. In de workshop Werelds Koken gaan we aan de slag met recepten uit allerlei landen. Mmmmmmm....

Workshop

TECHNISCHE SPEURTOCHT

NAAR VERBORGEN SCHATTEN

Op zoek naar de geheimen van de woestijn, maar dan wel met de technische snufjes uit de 21ste eeuw! Met deze spannende speurtocht ga je langs hiërogliefen, farao's en NFC tags op zoek naar verborgen schatten. Onderweg voer je verschillende technische opdrachten uit, los je puzzels op, ontcijfer je geheimtaal, leer je van alles over de sterrenhemel en ontdek je hints die je naar de oplossing helpen. De antwoorden vul je in op je speurtocht-paspoort, dat je na afloop natuurlijk mag houden als bewijs van je spannende ontdekkingsreis.



Workshop

CURIOSITY-WORLD

Wat weet jij over de woestijn? Bijvoorbeeld: waarom kamelen bulten hebben? Hoe het kan dat er planten groeien in de woestijn, terwijl er (bijna) geen water is? Welke dieren er kunnen overleven in de hitte van overdag en de kou van 's nachts? En of er mensen zijn die in de woestijn wonen? In deze workshop gaan we als echte speurneuzen op zoek naar het antwoord op deze en nog nog veel meer vragen. Aan het eind ben je een echte woestijnkenner.



Workshop

ZAND-TEKENENAAR

Tekenen met een potlood, met viltstift, met kleurpotlood, met verf.... je hebt het vast allemaal wel eens gedaan. Maar tekenen met zand... heb je dat ooit gezien? Een zandtekenaar is eigenlijk een soort tovenaars. Zij strooit, veegt en schuift met haar hand zand op een lichtbak. Zo ontstaan de mooiste zandschilderijen bij de verhalen die ze vertelt. Bijvoorbeeld de sprookjesachtige verhalen van 1001 nacht. We laten ons graag betoveren door deze bijzondere voorstelling.



Workshop

ROOFVOGELS

Een van de vogels die voorkomen in de woestijn, is de woestijnbuizerd. Met een beetje geluk landt hij tijdens deze workshop op jouw hand. We gaan ook braakballen uitpluizen en de valk een loer draaien. We leren van alles over de verzorging van de vogels in de vogelshow. We houden een wedstrijdje tussen de caracara en de sakervalk. En als klap op de vuurpijl houd je een uil van 2.5 kilo vast! Na afloop mag je op de foto met de Europese oehoe, zodat je deze dag nooit meer zal vergeten!

